

Bidden verloopt een beetje anders dan verwacht...

Onze Vader die in de hemel zijt...

Ja?

Onze Vader die in de hemel zijt...

Ja?

Wilt je mij asjeblieft niet storen, ik ben aan het bidden!

Maar je riep Mij!

Onze Vader die in de hemel zijt...

Zie je wel, je doet het weer!

Wat deed ik?

Je riep Mij. Je zei "Onze Vader die in de hemel zijt." En hier ben ik. Wat is er?

Maar ik bedoelde er niets mee. Ik bid gewoon het Onzevader. Ik voel er mij goed bij. 't Is alsof ik een goede daad gedaan heb.

Goed, ga verder.

Uw naam worde geheiligd...

Wacht even, wat bedoel je daar mee?

Wat bedoel ik waarmee?

Met "uw naam worde geheiligd"?

Ik bedoel... ik bedoel... allee zeg, ik weet het niet. Hoe zou ik dat moeten weten? Het is gewoon een deel van het gebed. (Pauze) Ja, wat betekent het eigenlijk?

Het betekent geëerd, heilig, wonderbaar.

Oh, ik heb het me vroeger nooit afgevraagd wat geheiligd eigenlijk betekent. Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Meen je dat?

Natuurlijk. Waarom zou ik dat niet menen?

Wat ga je daarmee doen?

Doen? Niets denk ik. Het zou beter zijn als U alles hier op aarde zo goed onder controle zou hebben als U het daarboven hebt.

Heb ik over jou controle?

Wel, ik ga naar de kerk...

Dat vroeg ik niet. Wat dacht je van je snel kwaad worden en uitbarstingen, je hebt het daar soms moeilijk mee. En al dat geld dat je uitgeeft voor jezelf?

Zeg komaan, dat zijn toch mijn eigen zaken, waar moeit U zich mee?

Oh, sorry, ik dacht dat je bad dat Mijn wil gedaan zou worden. En dat kan maar als tenminste diegenen die erom bidden, zoals jij bijvoorbeeld, al toelaten dat Mijn wil geschiede in hun leven.

Oh, oké dan, ja ik heb wel wat probleempjes en ik zou er nog wel een paar kunnen opnoemen.

Ik ook.

Ik heb daar eigenlijk nog nooit eens over nagedacht zoals ik dat nu doe. Ik zou eigenlijk wel een paar dingen in mijn leven willen veranderen.

Goed zo. Zo komen we een eind verder. Laten we samenwerken: jij en ik. Dan kunnen we overwinningen behalen. Ik ben trots op je.

Amaai. Dat is hier wel wat langer aan het duren dan gewoonlijk. Geef onze heden ons dagelijks brood ...

Je zou beter wat weggeven zoals jij in overvloed leeft.

Zeg, momentje hé. Is 't vandaag Uwe bekritiseer-dag of zo? Ik ben hier gewoon mijn godsdienstige plicht aan het doen en ik word continu onderbroken en herinnerd aan al mijn fouten of problemen.

Ja? Bidden is iets gevaarlijks. Je kunt erdoor veranderen, weet je? Dat is nu net wat Ik je probeer duidelijk te maken. Jij riep me en hier ben Ik. Nu is het te laat om te stoppen. Ga maar verder, Ik ben benieuwd naar het volgende gedeelte van je gebed... Wel, ga verder!

Ik ben bang.

Waarvoor?

Ik weet toch al wat U gaat zeggen.

Probeer maar en je zult dan wel zien.

...en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.

Hoe zit dat dan met Bert?

Zie je wel! Ik wist het dat U 't over hem ging hebben. Waarom? Hij vertelde leugens en gaf me nooit mijn geld terug. Ik heb gezworen dat ik het hem betaald zou zetten.

Hoe, wat zit je dan te bidden?

Maar ik meende dat eigenlijk niet.

Je bent tenminste eerlijk. Maar is het nu zo leuk om heel de tijd met zoveel bitterheid rond te lopen soms?

Neen, maar ik zou me al heel wat beter voelen als ik het hem betaald heb gezet... Ik heb al een mooi plannetje klaar.

Denk niet dat je je beter zult voelen. Eerder het tegendeel. Wraak is niet zoet. Denk eens na hoe ongelukkig je je nu al voelt. Maar Ik kan dat allemaal veranderen.

Ja? Kunt U dat? Hoe dan wel?

Vergeef Bert, dan vergeef Ik jou. 't Is dan niet meer jouw probleem maar dat van Bert. Je mag dan je geld verliezen enzo, maar je zult dan tenminste vrede hebben in je hart.

Maar, ik kan Bert niet vergeven.

Ja, dan kan Ik jou niet vergeven.

U hebt gelijk. Het lijkt me wel niet gemakkelijk, maar ik geef toe dat het de moeite waard is. Oké, ik vergeef het Hem. Help hem om het juiste te doen, hij moet zich ook ellendig voelen. Als je zo'n dingen tegen anderen doet, dan moet je toch wel stevig met jezelf in de knoop liggen. Hoe dan ook. Wijst U hem de weg?

Mooi zo. Hoe voel je je nu?

Hmm, wel niet slecht. Helemaal niet slecht. In feite voel ik me uitstekend. Nu kan ik echt rustig gaan slapen.

Je bent nog niet klaar met je gebed. Ga verder.

En breng me niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.

Oké, Ik zal dat doen. Maar ga jij dan niet langer naar plaatsen waar je in beproeving komt.

Wat bedoel je daarmee?

Van alles. Blijf uit de buurt van pestgedrag bijvoorbeeld. Neem andere vrienden. Sommigen hebben teveel invloed op je en zullen je wegtrekken naar de verkeerde kant. En.. gebruik dat dan niet als uitvlucht.

Dat begrijp ik niet.

Toch wel. Je hebt dat al vaker gedaan. Je geraakt in moeilijkheden en dan kom je naar Mij gerend "Heer, help me uit deze problemen en ik beloof Je dat ik het nooit meer zal doen."

Ja, dat is waar. Het spijt me echt.

Ga verder, beëindig je gebed maar.

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Weet je wat Mij eer en heerlijkheid zou brengen?

Nee, maar ik het wel graag weten, want ik wil U graag een plezier doen. Ik wil Je graag volgen.

Dat is het antwoord!

Ja?

Ja, wat Mij zou plezieren is dat dat de mensen Me echt zouden liefhebben en volgen. En Ik zie dat nu gebeuren tussen jou en Mij.

Dat is geweldig. Bedankt!