

EGYPTE



OPGESLOTEN EN GEFOLTERD OMDAT ZIJN BROER ACTIVIST IS

**OQBA
HASHAD**



WIE?

Oqba Hashad uit Egypte.

WAT?

Oqba zit al jaren in de gevangenis omdat zijn broer kritiek had op de leiders van hun land.

WAT KAN JE DOEN?

Schrijf een brief naar de Egyptische president en eis de vrijlating van Oqba.

WAT IS ER AAN DE HAND?

Na de middelbare school ging Oqba naar de universiteit. Hij studeerde bedrijfskunde. In zijn vrije tijd las hij geschiedenisboeken en supporterde hij voor voetbalclub Al Ahly.

Op een dag vielen agenten binnen in het studentenhuus waar hij woonde. Ze paktten alle aanwezige studenten op. Na een paar dagen lieten ze iedereen vrij, behalve Oqba.

Maandenlang wist niemand waar ze Oqba, toen 22 jaar, gevangen hielden. Op dat moment werd hij gefolterd. Hij kreeg elektrische schokken op de stomp van zijn rechterbeen. Zijn been was afgezet, omdat hij als kind een ongeluk had gehad.

Oqba zit al meer dan 5 jaar gevangen. Ze houden hem vast uit wraak voor het activisme van zijn broer Amr. Hij is een activist die zich inzet voor mensenrechten. Amr durft luidop kritiek te hebben op de leiders van Egypte, maar zij kunnen dat niet verdragen. Amr zat daarom zelf in de gevangenis en vluchtte weg uit Egypte toen hij vrijkwam.

Het gaat niet goed met Oqba. Het is vreselijk in de gevangenis. Hij heeft geen bed, alleen een matras op de grond. Toen zijn kunstbeen stuk ging, duurde het een jaar voor hij een nieuw kunstbeen kreeg. Daardoor kon hij niet meer stappen. Zijn nieuwe kunstbeen past niet goed, waardoor hij veel pijn heeft.

Oqba had al lang vrij moeten zijn. Maar er worden steeds nieuwe, valse redenen verzonnen om hem vast te houden. "Ze doen Oqba pijn omwille van mij", zegt zijn broer Amr. "Ze straffen hem zonder dat hij iets verkeerd heeft gedaan."



**AMNESTY
INTERNATIONAL**





SCHRIJF EEN BRIEF

SCHRIJF EEN BRIEF VERANDER EEN LEVEN

VOORBEELDBRIEF

(Datum, plaats)

Geachte president,

Ik schrijf om de vrijlating van Oqba Hashad te eisen. De 28-jarige student wordt opgesloten, alleen maar omdat zijn broer een mensenrechtenactivist is.

Oqba is het slachtoffer van een gedwongen verdwijning door de Egyptische autoriteiten. Hij werd gefolterd. Hij krijgt geen aangepast kunstbeen, wat hij nodig heeft sinds een ongeluk in zijn kindertijd, en is daardoor afhankelijk van anderen. Er is ook een nieuwe nepzaak tegen hem geopend, om hem langer vast te kunnen houden.

Oqba moet onmiddellijk en onvoorwaardelijk worden vrijgelaten.

Hoogachtend,

(Je naam en land)



Adres

Ambassade van Egypte
t.a.v. de president
Uruguaylaan 19
1000 Brussel



CO2-neutraal gedrukt
door zwartopwit



V.U. Wies De Graeve, Goffartstraat 32, 1050 Brussel - Ondernemingsnummer: 0418.308.243 RPR Brussel - © Illustraties: Zinzi Moons



SCHRIJF EEN KAARTJE

Laat Oqba weten dat je aan hem denkt en stuur hem een kaartje.

Hi Oqba,

I'm thinking of you.
Don't lose hope!

(Je naam en land)



Stuur je liever een tekening? Dat mag! Teken bv. iets wat Oqba leuk vindt, zoals katten, boeken of zijn favoriete voetbalteam Al Ahly.

VOORBEELDKAART

Amnesty International

Schrijf-ze-VRIJdag - Oqba

Waversesteenweg 169

1050 Brussel

(we zorgen ervoor dat het kaartje terecht komt bij Oqba)

Vertaling: Ik denk aan je. Verlies de moed niet!